

Ziekenhuis
Oost-Limburg

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus Maas en Kempen
Medisch Centrum André Dumont



Pastorale dienst

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken

Campus Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Welkom,

hier in het ziekenhuis.

Jij

en de mensen die je lief zijn.

Is je levensweg
op een ander spoor gebracht.
Werd je onverwacht
zo heel kwetsbaar.

We hopen
dat je hier wat vrede
en veiligheid mag vinden.
Je kracht
hopen we ook te zien.

Wie je ten diepste bent.
Wat je vanuit
je innerlijke uitstraalt.

Mag het
ook ons aanraken.

Marinus van den Berg

INHOUDSTAFEL

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Pastorale dienst | 3 |
| 2. Contact | 5 |

01 PASTORALE DIENST

Je bent opgenomen in het ziekenhuis of je bent regelmatig in het ziekenhuis voor behandeling. Dit is een ingrijpende gebeurtenis.

Als pastor willen wij er zijn. Met een bezoek en een luisterend oor. Met een gesprek, een gebed of een betekenisvol gebaar. Met respect voor ieders eigenheid en geloofsovertuiging.

In het ZOL zijn er 5 ziekenhuispastores:



An Vastenavondt, Marjet Haels, Stephanie Schreurs, Katharina Mabilde en Ann Vanhemel.

Wilt u graag beroep doen op een pastor? Vraag het aan de verpleging. U kan ook zelf contact opnemen op 089/32 14 70 of pastoraal@zol.be.

- 'De dokter heeft me gezegd dat ik niet meer kan genezen. Nu weet ik het even niet meer. Ik ben bang.'
- 'Ik wil wel blijven vechten, maar ik ben moe en mentaal wordt het heel zwaar. Wil iemand hier naar luisteren?'
- 'Ik ben zo kwaad om alles wat er gebeurt. Waar is God nu? Waarom laat Hij dit allemaal toe?'
- 'Hoe moet het verder met mijn partner, nu ik in het ziekenhuis moet blijven. Ik maak mij echt zorgen: wie gaat er zorgen voor hem. Ik zou daar graag eens over praten.'
- 'Ons kindje is vroeger geboren dan verwacht. Het is nog heel zwak en de toekomst is zo onzeker. We willen dat ons kindje gezegend wordt.'
- 'Ik kan de behandeling niet meer aan, het wordt allemaal te zwaar en ik zou willen stoppen. Maar ik durf er niet over praten met mijn familie.'

- 'Ik zou afscheid willen nemen van mijn vader, maar ik vind geen woorden. Kan er iemand helpen?'
- 'Mijn zus is altijd gelovig geweest. Voor haar is het belangrijk dat er iemand komt om met haar te bidden.'
- 'Nu ik hier ben, blijf ik maar denken over alles wat er misgelopen is in mijn leven. Ik had zoveel anders willen aanpakken. Het zou me rust geven om hier met iemand over te kunnen praten.'
- 'Mijn broer wordt vandaag begraven en ik kan er niet bij zijn. Ik wil op mijn manier afscheid nemen.'
- 'Thuis ben ik gewoon om elke dag naar de mis te gaan. Kan ik hier ook de communie krijgen?'
- 'Ik mis mijn dochter die overleden is. Ik heb nood om dit verdriet met iemand te delen.'

02 CONTACT

De pastorale dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur op 089/32 14 70.

Ook tijdens het weekend en op feestdagen kan je een beroep doen op de pastorale dienst van 9 tot 19 uur, op hetzelfde nummer.

Op volgende campussen is er een kapel:

- Op campus Sint-Jan in de C-gang, locatie C0.18
U kan er doorlopend terecht voor bezinning en gebed.
- Op campus Sint-Barbara op de 1^{ste} verdieping
U kan er elke dag tussen 8 en 20 uur terecht voor bezinning en gebed

Om de twee weken gaat er een viering door

- Op campus Sint-Jan op zondag om 10.30 uur;
- Op campus Sint-Barbara op op zondag om 10.30 uur.

Wij brengen ook communie op de kamer:

- Op campus Sint-Jan op zondagvoormiddag;
- Op campus Sint-Barbara op zaterdagvoormiddag;
- Op vraag ook op weekdays.

Wenst u deel te nemen?

Bel ons even op of vraag een verpleegkundige ons te bellen.



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.